

Pastoor Norbertijnwandeling in Ursel (9 km)

Routebeschrijving

Link op RouteYou: <https://www.routeyou.com/r/afcfus>

Wandelknooppuntenreeks 84-75-74-73-72-71-88-87-86-85-84

Startpunt parking naast kerk Ursel

Sint-Medarduskerk

Bijzonder is de toren van de kerk met Romaanse elementen die dateren uit de 12de eeuw. Deze kerk is ouder dan de aanwezigheid van de norbertijnen hier en heeft mogelijk een Frankische oorsprong, zo doet de patroonheilige Medardus én de locatie midden een driehoekige dries op een waterrijke heuvel ons vermoeden. Als de kerk open is, moet je zeker eens binnen wandelen. Het zijn de Witte Kaproenen uit Gent die de kerk vernielen waardoor ze in 1381 heropgebouwd wordt in vroeg-gotische stijl. De klokkenkamer in Balegemse zandsteen verwijst nog naar die periode. Daarna volgen tal van verbouwingen gedurende de geschiedenis.

De norbertijnen en Ursel

Eén ding is zeker: de norbertijnen spelen een belangrijke rol in Ursel en de pastoor van het dorp was, tussen 1678 en 1838, telkens een pater norbertijn van Drongen. De pastorij van Ursel is in 1786 gebouwd door de norbertijnen. In 1121 wordt de orde van de norbertijnen of 'witheren' gesticht. In 1138 komen de norbertijnen vanuit Saleghem en vanuit Frankrijk in Drongen terecht. In 1242 krijgt de abdij van Drongen ook het heuvelachtige heidegebied Drongengoed, in Ursel, toegewezen om te ontginnen. Wie na de wandeling tijd heeft moet in het bos zeker eens de Drongengoedhoeve gaan bezoeken!

't Kamielke, de tram Gent-Zomergem-Ursel

Aan de kerk van Ursel vind je een speeltuin waar je een replica van 't Kamielke in herkent, de tram die in een recent verleden dwars door het dorp bolt tussen Gent en Brugge. Tot 1959 is deze tram bijna een eeuw lang een belangrijk vervoersmiddel tussen de twee kunststeden en hun platteland.

Pierlala

Volgens de legende is Pierlala geboren op de Katerhoek in Ursel. Dit is op de hoek van de Pierlalawegel en de Ijzeren Hand. Wanneer hij precies geboren is, is niet bekend. Er is wel een lied over het leven van Pierlala teruggevonden, opgetekend in 1672. Maar dat lied is waarschijnlijk ouder omdat het voordien mondeling doorgegeven is van de ene op de andere generatie.

De glooiingen van de cuesta Zomergem-Oedelem

We wandelen voorbij het Klooster van de Heilige Ursula, hier neergepoot door de zusters Franciscanessen uit Gent, bekender als 'Het Crombeen' in de volksmond. En richting Drongengoed merken we heel vlug de on-Meetjeslandse glooiing in het landschap. Landbouwers en norbertijnen zwoegen hier eeuwenlang in keiige kleigrond om er het stuk cultuurlandschap van te maken dat het nu is: een door mens geschapen brok natuur met dreven. Er was altijd heel veel bosbouw om de stoven en de bakkersovens van de concurrerende steden Gent en Brugge ter wille te zijn.

### Veldkruis

In het noorden van Ursel, vlakbij de Keigatbossen, staat op een romantisch plekje, ook wel het Boerenparlement genoemd, een veldkruis. Het kruis staat er omgeven door linden. Het veldkruis op deze locatie gaat terug tot het midden van de 13de eeuw. Op dat moment bakent bisschop Walter de Marvis de parochiegrenzen af in deze streek: Zomergem, Oostwinkel, Ursel.

### 't Konijntje

Deze straat heeft zo'n schone naam waardoor je er zeker een kijkje wilt nemen. Het is ook de natuurlijke link tussen het dorp Ursel en de natuurgebieden in het Keigat. Heel bijzonder is dat de Gentse universiteit hier in de jaren tachtig een prehistorisch en Romeins grafveld heeft blootgelegd. Via de Evergemse vliegenier Jacques Semey hebben wetenschappers in het Meetjesland en zeker rondom het vliegveld van Ursel tal van ontdekkingen gedaan bij het ontwaren van geometrische figuren in de velden en landschappen.