

Vier vrijwilligers brengen erfgoed in kaart

## Kerk geeft geheimen prijs

Vele honderden uren hebben ze er in gestoken, maar het resultaat mag er zijn: vier vrijwilligers inventariseerden het erfgoed van de prachtige Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Met zo'n inventaris krijgt de kerkfabriek zicht op de samenstelling en de waarde van haar collectie.



Team Knesselare, met rechts Willy Stevens, sleet vele honderden uren in de kerk om er al het erfgoed te inventariseren.

Vier vrijwilligers, die vooraf en tijdens de inventarisatie opgeleid en begeleid werden door COMEET/Erfgoedcel Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen, trokken maandenlang naar de kerk om er de objecten te controleren, op te meten, te fotograferen en te beschrijven. Alle gegevens werden ingevoerd in de digitale databank van de provincie, erfgoedinzicht. Ludwig De Lattre uit Waarschoot en Myriam De Clercq uit Sint-Laureins legden zich toe op het fotograferen. Kateleen Declerck uit Eeklo beschreef de voorwerpen en voerde de data in de databank in. Onze Willy Stevens stelde zijn expertise ter beschikking en stond onder andere in voor het opmeten van de objecten.

### Onverwachte vondsten

Tijdens de inventarisatie ontdekte 'Team Knesselare' ook heel wat onverwachte

zaken. "Het gaat dikwijls om details, die niet altijd onmiddellijk herkend worden", zegt Myriam De Clercq. "Ik denk aan de prachtige tekst rond de doopvont. Rechts onder het Mariaretabel in de linkerbeuk is er het tafereel waarin Onze-Lieve-Vrouw een rozenkrans overhandigt aan de Heilige Dominicus. Niet alleen aan zijn habijt kan hij herkend worden, maar ook aan een hond met een fakkel in de bek waarmee hij de aardbol in brand steekt. De afgesloten zitbank voor notabelen, vooraan rechts in de kerk, is nog zoiets merkwaardig. Ik kan ook de preekstoel aanbevelen. Net zoals de retabels maken talloze merkwaardige details het tot een boeiend object."

### Willy Stevens

Kort na de inventaris overleed jammer genoeg Willy Stevens. Een groot verlies.

De Clercq: "Naast de gretigheid waarmee hij zijn kennis met ons deelde, was er ook zijn warme persoonlijkheid, de wekelijkse thermos koffie met koeken. We hebben hem maar gedurende één seizoen mogen kennen, maar het was een voorrecht om samen met zo'n uitzonderlijk iemand een ploeg te kunnen vormen."

"Had ik een probleem bij de input van de data of kon ik iets niet goed lezen of nakijken aan de hand van de foto's, dan stuurde ik simpelweg een mailtje naar hem met de vraag *spring eens op je fiets als je tijd hebt en kijk eens hoe dat nu weer zat,*" vult Kateleen Declerck aan. "Ongeveer met kerende mail kreeg ik al het antwoord. Niet te schatten, onze Willy."